



## Hanneke Luttikhuis

Exposeert de maanden juni t/m september 2023

[hannekeluttikhuis.exto.nl](http://hannekeluttikhuis.exto.nl)



Na jaren aquarel, gouache en pastel ben ik in 2009 gaan schilderen met acrylverf. In 2013 heb ik de Academie voor Realistische Kunst gevolgd om het schilderen met olieverf te ontdekken. Vanaf dat moment, tot nu toe, heb ik alleen nog met olieverf geschilderd.

Voor mij begint een schilderij met het intuïtief kiezen van kleuren. Er ontstaat een groot gekleurd vlak. Daarna, in de tijd ontwikkelt zich een plaatje: een landschap in mijn hoofd. Dat landschap op mijn schilderij bevat enkele of slechts één element. Soms denk ik dat het gekleurde vlak genoeg heeft aan zichzelf...

Naast kleur is een belangrijke inspiratiebron: luchten. luchten staan voor beweging en verstilling, dreiging en verandering, rust en ruimte, en nog meer.

Ik schilder grote schilderijen met kleine elementen. Ik schilder grote schilderijen met een groot element. Ik schilder kleine paneeltjes.

Schilderen is een ontwikkeling, een proces.

- Hanneke Luttikhuis -